

ESO:s verksamhet och genomslag

2021 och 2022



RAPPORT TILL
Expertgruppen för
Studier i Offentlig ekonomi



STATENS OFFENTLIGA
UTREDNINGAR

Fi 2007:03

Förord

När Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi inrättades för första gången i början av 1980-talet var ett huvudsyfte att ta fram bättre beslutsunderlag för budgetpolitiken. ESO hade en nästan unik roll eftersom det på den tiden fanns få andra aktörer med liknande funktion. När ESO nystartade 2007 kom uppdraget att i hög grad likna det som föregångaren haft. ESO:s roll är att producera kunskap inom områden som är viktiga för samhällets utveckling och som kan användas som underlag för framtida finanspolitiska och samhälls-ekonomiska beslut. Men över tiden har analyslandskapet förändrats. En mängd institutioner, organisationer och tankesmedjor tar i dag fram material som kan användas som underlag i politiken. Ett antal analysmyndigheter har inrättats och myndigheter som till exempel Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Pensionsmyndigheten har egna större analysavdelningar.

Mot denna bakgrund kan man fråga sig vilket genomslag ESO-rapporterna har. När ESO-rapporterna egentligen ut i bruset? Utgör ESO verkligen en aktör som kan mäta sig bland andra givet att vi organisationsmässigt och sannolikt också budgetmässigt är allra minst. I den här rapporten vill vi beskriva vår verksamhet, men vi vill också ge en bild av hur vi når ut. Gör ESO:s verksamhet något avtryck i debatten och når den fram till beslutsfattare?

Oavsett informationsinsatser är dock det centrala för att ESO ska uppfattas som en relevant aktör den verksamhet som bedrivs. Under de gångna två åren har ESO bland annat producerat en antologi om pandemin, genomfört en seminarierie om EU:s klimatpaket Fit-for-55 och ett seminarium inför Sveriges kommande EU-ordförandeskap om kriget i Ukraina. Vi har just nu pågående projekt om elmarknaden, brottslighet och integration, vilka alla är frågor med hög aktualitet. Men samtidigt finns det hos ESO en ambition

att även kunna ta upp ämnen som inte uppenbart och i stunden är på den politiska dagordningen.

När vi då ut och fram i dagens informationssamhälle? I denna rapport gör vi ett första försök att på ett samlat sätt närma oss denna fråga. Uppgiften att mäta genomslag i den typ av verksamhet som ESO:s är dock svår, något som också andra liknande aktörer erfar. Förhoppningsvis ger denna rapport ändå en bild av det avtryck ESO – med sina rapporter och sin seminarieverksamhet – gör. Jag vill tacka medarbetarna i kansliet och särskilt ESO-praktikanterna Lona Gruenberg och Klara Hygstedt för arbetet med att ta fram denna rapport.

Stockholm i december 2022

Lena Unemo
Kanslichef

Innehåll

1	ESO:s uppdrag och verksamhet.....	5
1.1	ESO:s aktiviteter, personal och författare.....	6
1.2	Pågående projekt vid 2022 års slut.....	8
1.3	Publicerade rapporter 2021 och 2022	9
1.4	Seminarier/webbinarier 2021 och 2022	10
2	Trafik på webbplatsen och deltagande på seminarier.....	13
2.1	Topplista rapporter	13
2.2	Seminarievisningar och publik	15
2.3	Kortfilmer.....	16
3	Sociala medier, sidvisningar och nyhetsbrev	17
4	ESO-rapporternas genomslag	19
4.1	ESO i utredningar	19
4.2	ESO i Ekonomisk Debatt.....	20
4.3	ESO på DN Debatt	21
4.4	ESO i media.....	23
5	Avslutning	27
	Appendix	29

1 ESO:s uppdrag och verksamhet

I år är det 15 år sedan Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) nystartade, men ESO:s historia går betydligt längre tillbaka än så. Redan 1981 startade expertgruppen och verkade då i dryga 20 år. ESO:s roll är nu, liksom då, att utgöra en brygga mellan forskning och politik och på så sätt skapa förutsättningar för bättre underbyggda beslut.

ESO är formellt en kommitté under Finansdepartementet och uppgiften, som den formuleras i direktivet, är att bredda och fördjupa underlaget inför framtida finanspolitiska och samhälls-ekonomiska avgöranden (dir 2007:46). Uppgiften i direktivet fullföljs i huvudsak genom att ESO lägger uppdrag på forskare och andra experter att ta fram kvalificerade analysunderlag, vilka publiceras i ESO:s skriftserie.

En ESO-rapport är just en rapport *till* ESO, vilket betyder att det är författaren själv som står för innehåll, slutsatser och förslag i rapporten. ESO har i sin tur en oberoende roll i förhållande till Finansdepartementet i bemärkelsen att expertgruppen självständigt bestämmer vilka områden som studeras. Man brukar tala om det ”dubbla oberoendet” och det var en konstruktion som även utmärkte ”gamla” ESO. Expertgruppen leds sedan 2021 av ordförande Karolina Ekholm och vice ordförande är Jonas Eliasson. I övrigt ingår ledamöter med kunskaper från olika samhällsvetenskapliga discipliner och offentlig förvaltning; Fredrik Carlsson, Ann-Zofie Duvander, Ingrid Petersson, Mikael Sandström, Anna Seim och Peter Thoursie.¹ Det är ESO-kansliet som ansvarar för det löpande arbetet.

Redan vid bildandet av ESO diskuterades att oberoendet inte får innebära att de beslutsunderlag som tas fram saknar relevans för beslutsfattarna. För att säkerställa relevansen har därför tre experter

¹ Anna Seims och Peter Thoursies förordnanden går ut vid årsskiftet 2022/23.

knutits till ESO:s styrelse i form av avdelningscheferna för ekonomiska, budget- respektive skatteavdelningen på Finansdepartementet. De deltar i styrelsens möten men inte i dess beslut.

Totalt har ESO sedan nystarten 2007 publicerat drygt hundra rapporter och i samband med publiceringarna i de flesta fall också ordnat ett större seminarium. Rapporterna spänner över ett brett fält av frågor och har över åren särskilt rört områdena offentlig förvaltning och arbetsmarknad. Till varje rapport har en referensgrupp knutits bestående av en handfull personer som bidrar med sitt kunnande, olika perspektiv och gör en för ESO värdefull kvalitetsbedömning av rapporterna.

De senaste åren har ESO också allt oftare ordnat seminarier utan att de baserats på någon ESO-publikation. Det är ett sätt att snabbare kunna uppmärksamma och bidra med kunskap i en aktuell fråga. ESO har genom sitt direktiv just ett sådant utåtriktat uppdrag: att sprida kunskap och information om finanspolitiska och samhälls-ekonomiska frågor. Målgruppen för ESO:s rapporter och seminarier är politiker, tjänstemän i Regeringskansliet och på myndigheter, intresseorganisationer, men också en intresserad allmänhet.

I denna rapport redovisas ESO:s verksamhet under 2021 och 2022, samt olika sätt att mäta det utåtriktade uppdraget och genomslaget. Försättningen av *avsnitt ett* ägnas i huvudsak åt ESO:s aktiviteter under de två gångna åren. *Avsnitt två* ger en bild av hur vi mer direkt når ut med våra rapporter och seminarier via främst ESO:s webbplats (eso.expertgrupp.se) och i *avsnitt tre* redovisas bland annat aktiviteter i sociala medier.² I *avsnitt fyra* gör vi ett försök att fånga hur ESO-rapporter på olika sätt gör avtryck i debatter eller i offentligt tryck. *Avsnitt fem* avrundar skriften och ger exempel på utvecklingsområden.

1.1 ESO:s aktiviteter, personal och författare

Under 2022 har ESO haft en budget på 9 550 000 kronor och motsvarande siffra 2021 var 8 810 000 kronor. ESO:s budget har varit i den storleksordningen sedan nystarten för 15 år sedan, förutom en

² Data som redovisas rörande trafik på webbplatsen och aktivitet i sociala medier har hämtats fram till 2022-12-10.

tillfällig sänkning 2015 i samband med en allmän neddragning av Regeringskansliets förvaltningsanslag.

Under de två senaste åren har ESO publicerat tio rapporter som bland annat har behandlat arbetsmarknadsfrågor, socialförsäkringar och finans- och penningpolitik. För närvarande pågår tolv projekt, varav elva är inriktade på att kunna publiceras under 2023. ESO:s styrelse har behandlat totalt 19 projektförslag vid de senaste två årens styrelsemöten, varav 12 har godkänts för finansiering.

ESO har under perioden också anordnat 15 seminarier, bland annat en seminarieserie om EU:s klimatpaket Fit for 55. Totalt har 66 personer, utöver författarna, medverkat vid våra seminarier som kommentatorer och/eller paneldeltagare.

För att sprida information om ESO:s verksamhet och de individuella rapporterna har ESO producerat 27 kortfilmer under 2021 och 2022 samt publicerat 16 nyhetsbrev. Vi har också arbetat med att nå ut till potentiella författare genom en annons i Ekonomisk Debatt nr 7 (2022), med information om möjligheten att komma in med projektansökan till ESO. Med samma syfte medverkade vi på den nationella konferensen i nationalekonomi på Handelshögskolan i Stockholm under hösten 2022. I inledningen av det nya riksdagsåret informerade vi även samtliga riksdagsledamöter via mejl om ESO:s verksamhet och hur man kan ta del av ESO-rapporterna.

I ESO-kansliet har viss personalomsättning skett under året i och med att utredningssekreterare Anna Norén slutade i september 2022. I december började Axel Merkel, vilket återställde antalet anställda i kansliet till fyra personer. Övrig personal är Lena Unemo (kanslichef), Maria Vredin (utredningssekreterare) och Charlotte Nömmera (administratör). Kansliet har haft två högskolepraktikanter knutna till sig varje vår- och hösttermin under 2021 och 2022.

Totalt har 33 forskare och andra experter varit engagerade i författandet av de ESO-rapporter som publicerats under 2021 och 2022, varav 15 bidrog med enskilda kapitel i en antologi. Majoriteten av författarna har varit män. Av rapportförfattarna 2022 var 29 procent kvinnor och 71 procent män. 2021 var andelen kvinnor 35 procent, vilket var betydligt fler än 2020 då endast 8 procent av författarna var kvinnor. Medelåldern på författarna 2022 var 61 år att jämföra med 2021 då den var 57 år.

Till arbetet med rapporterna knyts referensgrupper där personer med expertis inom området ingår. Referenspersonerna bidrar med synpunkter under arbetets gång och slutligen skriver de ett utlåtande om rapportutkastet. Under de två senaste åren har 126 personer deltagit i ESO:s referensgrupper inräknat såväl avslutade (publicerade) och pågående projekt.

1.2 Pågående projekt vid 2022 års slut

Utbildningschanser och -hinder för unga med utländsk bakgrund:
Humankapital och social exkludering
Carina Mood och Jan O Jonsson

Coronapandemins ekonomiska effekter: Inkomster, skatter, fördelning och regeringens stödåtgärder
Nikolay Angelov och Daniel Waldenström

Återfall i brott, utslussningsverksamhet och eftervård bland dömda till sluten ungdomsvård
Tove Petterson

Självzensur i Sverige – var, vem och varför?
Sten Widmalm och Thomas Persson

Könssegregering i utbildningsval och yrke i Sverige under ett halvt sekel
Karin Halldén och Anders Stenberg

Den kriminella organiseringens landskap
Hernan Mondani och Amir Rostami

Arbetsmarknadsintegration av andra generationens immigranter: betydelsen av grannskap och lokala arbetsmarknadsegenskaper
Özge Öner, Johan P Larsson och Martin Andersson

Folkräkningar i Sverige
Gunnar Andersson, Andrea Monti och Martin Kolk

Export och import av el – ekonomisk välsignelse eller ett skadligt beroende?

Bo Diczfalusy och Cecilia Hellner

Hur förändrar EU:s nya klimatpolitik förutsättningarna för den nationella klimatpolitiken?

Magnus Nilsson

Antologi om forskningspolitiken

Jonas Eliasson och Maria Vredin (redaktörer)

Sambandet mellan segregation och brottslighet

Hans Grönqvist och Susan Niknami

1.3 Publicerade rapporter 2021 och 2022

2021:1 I en tid av pandemi – en ESO-antologi med samhällsvetenskapliga reflektioner

Jonas Eliasson och Lena Unemo (redaktörer)

2021:2 En beklaglig förlust? En ESO-rapport om erfarenheter och lärdomar av arvsskatt

Mikael Elinder och Oscar Erixson

2021:3 Ingen reklam tack – en ESO-rapport om myndigheternas kommunikation

Charlotta Eriksson och Anders Ivarsson Westerberg

2021:4 Upp till bevis – en ESO-rapport om experiment som underlag för politik

Pathric Hägglund och Per Johansson

2021:5 Med gemensamma krafter – en ESO-rapport om kommunal avtalssamverkan

Olle Lundin

2021:6 Ekonomiska krisers dynamik – en ESO-rapport om företagsomställning och strukturomvandling

Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson

2021:7 Försörjning med fördröjning – en ESO-rapport om utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden
Elin Landell

2022:1 Bakåtblick på vägen fram – en ESO-rapport om etableringsprocessen på svensk arbetsmarknad
Lars Behrenz och Jonas Månsson

2022:2 Tryggare kan ingen vara? En ESO rapport om socialförsäkringar och välfärdssystem
Andreas Bergh och Agneta Kruse

2022:3 Samspel för stabilitet – en ESO-rapport om rollfördelningen mellan finans- och penningpolitik
Lars Calmfors, John Hassler och Anna Seim

1.4 Seminarier/webbinarier 2021 och 2022

12 februari 2021* Vägval i transportpolitiken

9 april 2021* Kan världen enas om nya globala skatteregler?

12 maj 2021* Arvsskatt: Nere för räkning eller på väg att återuppstå?

25 maj 2021* Etiska avvägningar i pandemitider
I samarbete med Institutet för Framtidsstudier

6 september 2021* Från Anslagstavlan till egna poddar

13 oktober 2021 Experiment som politisk vägvisare

8 november 2021 Kan kommuner kroka arm?

25 november 2021 Vad kan vi lära av tidigare kriser?

10 december 2021 Alla ska nås! Om utrikes födda kvinnors arbetsmarknadsintegrering

24 mars 2022 Är Sverige Fit for 55? Del I om utsläppshandeln

6 april 2022 Är Sverige Fit for 55? Del II om gränsjusteringsmekanismen

21 april 2022 Är Sverige Fit for 55? Del III om markanvändning, förändrad markanvändning och skog

12 september 2022 En socialförsäkring i takt med tiden

19 september 2022 Balansen mellan Riksbanken och Finansén

25 november 2022 Migration, återvändande och återuppbyggnad – konsekvenser av kriget i Ukraina
I samarbete med Delmi och EBA

* *Webbinarier.*

2 Trafik på webbplatsen och deltagande på seminarier

2.1 Topplista rapporter

ESO:s rapportserie trycks i en upplaga och sprids bland annat i samband med att vi arrangerar seminarier samt genom utskick främst till olika beslutsfattare. Rapporterna finns också att beställa genom Elanders förlag. Samtliga ESO-rapporter sedan 1998 är nedladdningsbara från ESO:s webbplats.

Figur 2.1 Mest nedladdade rapporter/särtryck från ESO:s webbplats år 2022



Källa: Matomo.

Figur 2.1 visar de tio mest nedladdade rapporterna/särtrycken från ESO:s webbplats under 2022. I början av året bytte ESO det verktyg som mäter trafiken på webbplatsen från Google Analytics till Matomo, varför uppgifterna i figuren omfattar februari 2022 till och med mitten av december. Figuren visar det totala antalet nedladdningar samt antalet unika nedladdningar. De unika nedladdningarna är antalet nedladdningar gjorda av olika IP-adresser, alltså nedladdningar från en specifik enhet. Om denna enhet laddar ned rapporten ytterligare en gång registreras det inte som en unik nedladdning. Det totala antalet nedladdningar visar antalet gånger rapporten laddats ner. Rapporten med flest nedladdningar är Klas Eklunds rapport [Vårt framtida skattesystem – en ESO-rapport med förslag på en genomgripande skattereform](#) från 2020 som har laddats ned 476 gånger. Det totala antalet nedladdade rapporter är 8 526 år 2022.

Figur 2.2 Mest nedladdade rapporter från ESO:s webbplats fram till 2022



Källa: Google Analytics.

Figur 2.2 visar de tio mest nedladdade rapporterna från och med maj 2018 fram till början av 2022 då vi bytte till Matomo. Den mest nedladdade rapporten var under den perioden [Tid för integration –](#)

[en ESO-rapport om flyktingars bakgrund och arbetsmarknads-etablering](#) av Joakim Ruist som laddats ned 8 320 gånger.

Att ta hänsyn till när vi presenterar statistiken ovan är att rapporterna har publicerats vid olika tidpunkt och därmed funnits tillgängliga för nedladdning olika lång tid.

2.2 Seminarievisningar och publik

På grund av pandemin kom flera seminarier att ersättas av webinarier under 2020 och 2021. Webinarierna har sänts från Regeringskansliets lokaler, i de flesta fall med medverkande talare på plats i lokalen.

Seminarier med publik på plats har i de allra flesta fall också livesänts. Samtliga seminarier går att ta del av via ESO:s webbplats även i efterhand. I enlighet med bestämmelser i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service textas såväl våra seminarier som webinarier samt våra kortfilmer.

Tabell 2.1 Genomsnittligt antal publikdeltagare och visningar av ESO:s seminarier

År	2019	2020	2021	2022
Deltagare på plats	117	120	38	112
Deltagare livesändning	196	263	59	46
Visningar i efterhand	116	205	155	177
Antal seminarier	9	8, varav 2 med publik på plats	9, varav 4 med publik på plats	6

Not: Efterhandsvisningar av ESO:s senaste seminarium inte medräknade.
Källa: Mbrace.

Tabell 2.1 visar det genomsnittliga antalet deltagare och visningar på ESO:s seminarier de senaste åren. Det är en tydlig minskning 2021 vilket till stor del var en följd av covidrestriktionerna som innebar att vi inte kunde ha deltagare på plats. År 2020 hann vi ha två seminarier med publik på plats, vilket bidrog till relativt höga tittarsiffror, medan de resterande var webinarier. År 2022 har fem av sju seminarier sänts live. I jämförelse med andra aktörer (EBA, Delmi)⁵ har ESO något färre genomsnittliga visningar på seminarie-

⁵ EBA och Delmi är liksom ESO kommittéer med ett uppdrag som motsvarar ESO:s men inom bistånds- respektive migrationsområdet. De har liknande konstruktion som ESO, men större budgetar och ca dubbelt antal anställda i sina respektive kanslier.

filmerna. Detta kan dels vara en konsekvens av att alla inte sänts live, dels att EBA och Delmi har haft varsin sändning med flera tusen tittare som varit engelskspråkig och ämnesmässigt lockat även en internationell publik. Medianen visar att alla tre aktörers filmer har nästintill lika många visningar. Flera av ESO:s seminarier har även sänts i SVT forum. Då seminarsändningen endast utgör en del i det intervall där SVT mäter tittarsiffror är det svårt att få en uppfattning om hur seminarierna når ut. SVT forums sändningar återkommer vi till i avsnitt 4.4.

2.3 Kortfilmer

Tabell 2.2 Genomsnittliga antalet visningar av ESO:s kortfilmer på webbplatsen

År	2019	2020	2021	2022
Antal visningar	86	459	88	96
Antal kortfilmer	23	18	19	9

Källa: Mbrace.

Tabell 2.2 visar det genomsnittliga antalet visningar av de kortfilmer som produceras av ESO-kansliet och publiceras på ESO:s webbplats samt det totala antalet kortfilmer per år, de senaste fyra åren. I samband med rapportsläpp publiceras tre eller fyra filmer på ESO:s webbsida där författarna kort förklarar varför de skrivit rapporten och vad de anser behöver förändras i politiken. Det senaste året har antalet publicerade rapporter varit färre än tidigare år och därmed också antalet kortfilmer. År 2020 sticker ut när det kommer till de genomsnittliga visningarna. Detta till följd av att kortfilmerna kopplade till Klas Eklunds rapport [Vårt framtida skattesystem – en ESO-rapport med förslag på en genomgripande skattereform](#) har visats drygt 2 000 gånger.

3 Sociala medier, sidvisningar och nyhetsbrev

För att sprida information om ESO:s verksamhet publicerar vi dels nyhetsbrev löpande under året, dels uppdaterar vi våra sociala medier Twitter och LinkedIn. Syftet är uteslutande just information. I och med att det är ESO:s författare som står för innehåll, slutsatser och förslag i rapporterna är det författarna själva som kan, om de anser det aktuellt, debattera själva sakfrågorna.

Det senaste året har aktiviteten på de sociala medierna ökat. I oktober 2022 var antalet profilbesök på Twitter 500 procent fler än samma månad föregående år. Liknande trender är det på LinkedIn där antalet sidvisningar ökat med 325 procent sedan oktober 2021. Även antalet publicerade inlägg, följare, reaktioner och delningar av inlägg har ökat i liknande takt.

På ESO:s webbplats är antalet sidvisningar relativt jämna över åren. Däremot måste man ha i åtanke att ESO bytte verktyget för att mäta trafiken på webbplatsen från Google Analytics till Matomo i februari 2022, vilket gör att jämförelsen med senaste året kan vara något missvisande. Här ser vi ingen tydlig ökning över åren utan snarare att antalet besökare årligen har ökat något under höstmånaderna och minskat under sommaren. Det genomsnittliga antalet sidvisningar de senaste fyra åren är 5 485 per månad.

Vidare ser vi, inte förvånande, att antalet sidvisningar på webbplatsen ökar när vi publicerar inlägg på våra sociala medier med hänvisning till webbplatsen. Framst ökar visningarna i samband med rapportpublicering, men även när anmälan till seminarier och övrig information ges. Detta visar att inläggen på sociala medier resulterar i att fler nås och besöker vår webbplats.

De som besöker vår webbplats och våra sociala medier är främst boende i Stockholmsregionen följt av Uppsala, Göteborg och

Malmö. Majoriteten arbetar inom offentlig förvaltning, men även studerande i senare skede av utbildningen samt PR-byråer och samhällsorganisationer är branscher som representeras.

År 2022 har ESO distribuerat sju nyhetsbrev medan motsvarande antal under 2021 var tio. Antalet nya prenumeranter på vårt nyhetsbrev varje månad har varit något fler under 2022 jämfört med 2021. Men de två åren följer samma mönster, med färre nya prenumeranter under sommarmånaderna när det vanligtvis inte är några rapportpubliceringar eller seminarier. De senaste två åren har antalet nya prenumeranter varit cirka åtta per månad där flest nya tillkommit under höstmånaderna. Antal prenumeranter på nyhetsbrevet är i dag 537 personer.

4 ESO-rapporternas genomslag

Att mäta resultatet av ESO:s rapporter, och vad de leder till, är inte helt lätt. Vi vet av erfarenhet att det i vissa fall kan dröja flera år innan en fråga är mogen att kanske omprövas eller överhuvudtaget tas upp till diskussion. Då kan en ESO-rapport visa på en möjlig inriktning eller leda till en mer initierad debatt. Trots denna begränsning kan vi identifiera ett antal arenor där vi tycker att det är centralt att ESO-rapporter förekommer och beaktas. Vi har bedömt det som relevant att undersöka i vilken utsträckning utredningsväsendet refererar till ESO-rapporter, i vad mån ESO-rapporter är refererade till i tidskriften Ekonomisk Debatt samt om de förekommer på DN Debatt. I det följande redovisas resultatet av vår undersökning, där det också framgår att ESO-rapporter använts flitigt i dessa olika sammanhang.

Att ta hänsyn till när vi presenterar och jämför olika rapporters genomslag nedan är naturligtvis också att de mer nyligen publicerade rapporterna inte haft lika lång tid på sig att kunna få uppmärksamhet som de som publicerats längre tillbaka i tiden.

4.1 ESO i utredningar

Utredningsväsendet har i uppdrag att ta fram underlag för regeringens ställningstagande i olika frågor. Arbetet mynnar ut i ett betänkande i form av en "SOU" (Statens Offentliga Utredningar) där kommittéerna redovisar sitt arbete, dvs. fakta, analys och förslag rörande den fråga som kommittén är tillsatt att utreda.

Sedan slutet av 2015 har det refererats till 56 olika ESO-rapporter i 64 avslutade offentliga utredningar. Den ESO-rapport som har flest hänvisningar är [Dags för omprövning – en ESO-rapport om styrning av offentlig verksamhet](#) av Per Molander, vilken har nämnts i åtta

olika utredningar. Denna följs av [En god start – en ESO-rapport om tidigt stöd i skolan](#) skriven av Camilo von Greiff, Anna Sjögren och Ing-Marie Wieselgren som nämnts i fem olika utredningar. Se appendix för en förteckning över SOU:er som innehåller referenser till ESO-rapporter.

Vi har inte gjort någon motsvarande systematisk genomgång av direktiven till pågående utredningar, men kan konstatera att det för närvarande pågår en utredning om förbättrad arbetsmarknadsetablering för utrikes födda kvinnor som till del har sitt ursprung i Elin Landells ESO-rapport från 2021 [Försörjning med fördröjning – en ESO-rapport om utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden](#).

Utöver SOU:er finns även serien med departementsskrivelser (Ds) som tas fram inom Regeringskansliet. Motsvarande inventering som av SOU:er med avseende på ESO-referenser har inte gjorts här. I en nyligen remitterad departementsskrivelse om Bättre konsekvensutredningar (Ds 2022:22) baseras dock innehållet i relativt stor utsträckning på ESO-rapporten [Tänk efter före! En ESO-rapport om samhällsekonomiska konsekvensanalyser](#) av Sara Forsstedt från 2018.

4.2 ESO i Ekonomisk Debatt

Tidskriften Ekonomisk Debatt utgör ett forum för presentation av ny svensk nationalekonomisk forskning samt för debatt om aktuella samhällsekonomiska frågor. En genomgång av de senaste åtta årens årgångar ger vid handen att 57 artiklar i Ekonomisk Debatt har refererat till ESO-rapporter, där vissa artiklar refererat till flera olika rapporter. Detta innebär att ESO-rapporter använts i drygt tio procent av samtliga artiklar i Ekonomisk Debatt de senaste åren.

Tabell 4.1 ESO-referenser i Ekonomisk Debatt

År	Antal artiklar i ED	Antal som refererar till ESO	Hur många gånger ESO-rapporter refererats till
2015	68	5	5
2016	58	9	9
2017	64	5	6
2018	68	7	9
2019	71	3	7
2020	70	5	6
2021	76	15	23
2022	76	8	13

Källa: Ekonomisk Debatt.

Tabell 4.1 visar antalet artiklar i Ekonomisk Debatt varje år, antalet artiklar som har refererat till ESO-rapporter samt hur många gånger det har hänvisats till ESO-rapporter. Av de 43 olika ESO-rapporter som det har refererats till har Klas Eklunds [Vårt framtida skattesystem](#) förekommit flest gånger. Detta genom att nummer tre (årgång 49) år 2021 i Ekonomisk Debatt i princip helt ägnades åt denna rapport. Därefter har [Swedish Tax Policy](#) av Peter Birch Sørensen och [Yes Box!](#) av Sven-Olof Lodin och Peter Englund refererats till flest antal gånger. Vidare har 17 av ESO:s författare skrivit artiklar i Ekonomisk Debatt de senaste fyra åren. Vissa av dessa artiklar har baserats eller kopplats till författarnas ESO-rapporter.

4.3 ESO på DN Debatt

Dagens Nyheters debattsida är ett ledande forum för debatt där olika åsikter kan mötas. Ett par kriterier för publicering på DN Debatt är att artikeln i fråga bedöms ha ett nyhetsvärde och kan vara intressant för en samhällsintresserad allmänhet att ta del av. Förutom att artiklarna når ut till en bred publik bidrar också de påföljande replikerna till att rapporterna blir mer allsidigt belysta än de annars skulle vara.

Ett flertal ESO-rapporter har nämnts i DN Debattartiklar och i repliker. Rapporten [Synd och skatt – en ESO-rapport om politiken inom områdena alkohol, tobak och spel](#) av David Sundén har

refererats till flest gånger under åren 2019–22. Därefter kommer [Skydda lagom – en ESO-rapport om miljömålet levande skogar](#) av Magnus Nilsson och [Skillnad på marginalen – en ESO-rapport om reformerad inkomstbeskattning](#) av Spencer Bastani och Håkan Selin. Utöver dessa har [Klimatmål på villovägar? – en ESO-rapport om politiken för utsläppsminskningar i vägtrafiken](#) av Per Kågeson refererats till två gånger. Övriga refererade rapporter har nämnts en gång under åren 2019–22. Listan nedan är inte helt uttömmande vad gäller repliker innehållande ESO-referenser.

DN debatt-artikel/replik	Refererad ESO-rapport
6 februari 2019 - "Dags för helrenovering av skogspolitiken"	2018:4 Skydda lagom – en ESO-rapport om miljömålet Levande Skogar
25 mars 2019 – "Monopolet bidrar inte till minskad alkoholkonsumtion"	2019:2 Synd och skatt – en ESO-rapport om politiken inom områdena alkohol, tobak och spel
27 mars 2019 – "Livsfarligt marknadsexperiment att slopa monopolet"	2019:2 Synd och skatt – en ESO-rapport om politiken inom områdena alkohol, tobak och spel
29 mars 2019 – "Sundén har fel i såväl stort som smått"	2019:2 Synd och skatt – en ESO-rapport om politiken inom områdena alkohol, tobak och spel
22 april 2019 – "Sänk marginalskatten och höj skatt på kapital och fastigheter"	2019:3 Skillnad på marginalen – en ESO-rapport om reformerad inkomstbeskattning
24 april 2019 – "Bra att sänka marginalskatterna och höja skatten på kapital och fastigheter"	2019:3 Skillnad på marginalen – en ESO-rapport om reformerad inkomstbeskattning
16 juni 2019 – "Dubblat bensinpris krävs för att nå riksdagens klimatmål"	2019:5 Klimatmål på villovägar? – en ESO-rapport om politiken för utsläppsminskningar i vägtrafiken
26 augusti 2019 – "Nonsensmått ger fel bild av hur polisreformen lyckats"	2019:6 Stöta på patrull – en ESO-rapport om polisens problemorienterade arbete
30 januari 2020 – "Låt tillgång och efterfrågan styra vägavgifterna"	2019:5 Klimatmål på villovägar? – en ESO-rapport om politiken för utsläppsminskningar i vägtrafiken
26 mars 2020 – "Låt restaurangerna sälja vin och öl till dem som hämtar mat"	2019:2 Synd och skatt – en ESO-rapport om politiken inom områdena alkohol, tobak och spel
26 augusti 2020 – "Högre skatt på arbete gör att människor arbetar mindre"	2019:3 Skillnad på marginalen – en ESO-rapport om reformerad inkomstbeskattning
6 november 2020 – "Skattesystem behöver en genomgripande reform"	2020:7 Vårt framtida skattesystem – en ESO-rapport med förslag på en genomgripande skattereform

DN debatt-artikel/replik	Refererad ESO-rapport
14 juni 2021 – "En ny skogsutredning måste konkretisera miljömålen"	2018:4 Skydda lagom – en ESO-rapport om miljömålet Levande skogar
11 augusti 2021 – "Svensk klimatpolitik för skogen måste uppdateras"	2018:4 Skydda lagom – en ESO-rapport om miljömålet Levande skogar
14 januari 2022 – "Artificiell intelligens skapar ny utflytningsvåg av jobb"	2021:6 Ekonomiska krisers dynamik – en ESO-rapport om företagsomställning och strukturomvandling
24 januari 2022 - "Utredningen om bostadsbidrag har inte räknat på jobbeffekter"	2010:8 Enkelt och effektivt – en ESO-rapport om grundtrygghet i välfärdssystemen
14 februari 2022 - "Sverige har för många och för dyra myndigheter"	2021:3 Ingen reklam tack – en ESO-rapport om myndigheternas kommunikation
25 augusti 2022 - "Nonsensmått ger fel bild av hur polisreformen lyckats"	2019:6 Stöta på patrull – en ESO-rapport om polisens problemorienterade arbete
12 september 2022 – "Politikerna har gjort stora hål i trygghetssystemen"	2022:2 Tryggare kan ingen vara? En ESO-rapport om socialförsäkringar och välfärdssystem

Sammanställning av DN Debatt-artiklar och repliker som refererat till en ESO-rapport 2019–22.

Bland de redovisade artiklarna ovan har David Sundén skrivit DN-debattartikeln 25 mars 2019, Spencer Bastani och Håkan Selin 22 april 2019, Per Kågeson 16 juni 2019, Klas Eklund 6 november 2020, Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson 14 januari 2022 samt Andreas Bergh och Agneta Kruse 12 september 2022 utifrån sina ESO-rapporter.

Utöver dessa artiklar på DN Debatt har Lars Calmfors i egenskap av fristående kolumnist i DN i september ägnat en artikel åt frågan om samspel mellan finans- och penningpolitiken utifrån den egna ESO-rapporten samförfattad med Anna Seim och John Hassler; [Samspel för stabilitet – en ESO-rapport om rollfördelningen mellan finans- och penningpolitik](#).

4.4 ESO i media

Genom en tjänst hos Retrievers mediabevakning kan vi löpande följa när ESO nämns i framför allt tryckt/skriven media. I undantagsfall förekommer även bloggar och talad media. I bevakningen fångas alla tidningsartiklar som nämner "ESO" eller "Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi" upp. Det utgör i sig en begränsning eftersom det inte är alltid vår organisations namn nämns i anslutning till att en

rapport behandlas/diskuteras. Nedan visas de rapporter som nämnts flest gånger år 2021 och 2022 utifrån Retrievers bevakning:

1. *Ingen reklam tack – en ESO-rapport om myndigheternas kommunikation* av Charlotta Eriksson och Anders Ivarsson Westerberg. (32 gånger)
2. *Vårt framtida skattesystem – en ESO-rapport med förslag på en genomgripande skattereform* av Klas Eklund. (24 gånger)
3. *Synd och skatt – en ESO-rapport om politiken inom områdena alkohol, tobak och spel* av David Sundén. (17 gånger)
4. *En beklaglig förlust – en ESO-rapport om erfarenheter och lärdomar av arvsskatt* av Mikael Elinder och Oscar Erixson. (11 gånger)
5. *Samspel för stabilitet – en ESO-rapport om rollfördelningen mellan finans- och penningpolitik* av Lars Calmfors, John Hassler och Anna Seim. (10 gånger)

Rapporter som nämnts mest i media utifrån Retrievers bevakning sedan nystart 2007:

1. *En ny giv? En ESO-rapport om regleringen av spelmarknaden* av David Sundén. (146 gånger)
2. *Synd och skatt*. (81 gånger)
3. *Goda år på ålderns höst? En ESO-rapport om konkurrens i äldreomsorgen* av Mats Bergman och Henrik Jordahl. (77 gånger)
4. *Vårt framtida skattesystem*. (76 gånger)
5. *Dags för omprövning – en ESO-rapport om styrning av offentlig verksamhet* av Per Molander. (69 gånger)

Utöver detta har ett antal ESO-seminarier även sänts i SVT forum. År 2020, 2021 och 2022 har SVT forum sänt totalt 11 av ESO:s 23 seminarier (varav 11 webinarier), där flera har repriserats några gånger. Bland annat *Från anslagstavlan till egna poddar* och *Sökes: ett enklare och effektivare skattesystem nu och framöver* som visats fyra gånger vardera. De senaste seminarierna som sändes i SVT forum är *En socialförsäkring i takt med tiden* som även det har visats fyra gånger och *Migration, återvändande och återuppbyggnad – konsekvenser av kriget i Ukraina* som har visats tre gånger hittills.

ESO-seminarium

SVT forum

2020-01-20: Sociala investeringar – bättre förekomma än förekommas?

29 januari, 2 april 2020

2020-06-10: Utmaningar och möjligheter i krisens spår

17 juni 2020

2020-08-27: När kapaciteten brister. Behövs en ny reglering av elmarknaden?

8, 23 september 2020

2020-09-02: Vilka mål bör sysselsättningspolitiken sikta på?

4, 9, 29 september 2020

2020-09-24: Grädde på moset - ska effektiva kommuner belönas?

25, 29 september, 5 oktober 2020

2020-11-06: Sökes: ett enklare och effektivare skattesystem nu och framöver!

11, 16, 18, 24 november 2022

2021-02-12: Vägval i transportpolitiken

12, 22 februari 2021

2021-05-12: Arvsskatt: Nere för räkning eller på väg att återuppstå?

19, 26 maj 2021

2021-09-06: Från Anslagstavlan till egna poddar

8, 10, 13 september, 1 oktober 2021

2022-09-12: En socialförsäkring i takt med tiden

16, 20, 22, 28 september 2022

2022-11-25: Migration, återvändande och återuppbyggnad – konsekvenser av kriget i Ukraina

11 november; 2, 9 december 2022

5 Avslutning

I denna rapport har vi redovisat ESO:s verksamhet under de två gångna åren, men också försökt ge en bild av det avtryck som verksamheten ger. Som konstaterades inledningsvis är det inte lätt att försöka mäta eller ”slå fast” genomslaget. Ett sätt är att mäta uppmärksamhet i media. Ett annat är att undersöka hur ofta rapporterna nämns i till exempel offentliga utredningar. Ett tredje är att mäta trafik på webbplatsen och aktivitet i sociala medier. Ytterligare möjligheter är att intervjua personer som kan betraktas ingå i ESO:s målgrupp och genomföra enkäter i seminariepubliken. Vi har genomfört såväl intervjuer som enkäter under tidigare år, men vars resultat inte redovisats här. Dessa har framför allt bidragit med viktig återkoppling på vår verksamhet rörande vilka kanaler som kan vara lämpliga att använda för att nå ut, hur seminarier bör riggas och input om vilka ämnen som kan vara relevanta för ESO att ta sig an.

Redovisningen av ESO:s genomslag visar att rapporterna flitigt refereras, såväl i offentligt utredningsarbete som i den allmänna debatten. Vi ser att ESO-rapporter som innehåller direkta rekommendationer till den ekonomiska politiken (till exempel 2021:2 *En beklaglig förlust* och 2022:3 *Samspel för stabilitet*) är bland dem som har förekommit mest i media. Vi ser också att äldre ESO-rapporter återkommit som referenspunkter i debatten när de berörda ämnena återaktualiserats (till exempel 2018:4 *Skydda lagom* och 2010:8 *Enkelt och effektivt*). De sistnämnda exemplen visar att ESO-rapporters genomslag inte bara kan mätas över ett eller två års tid utan att rapporterna i flera fall har en långvarig relevans.

På ett antal punkter belyser redovisningen av ESO:s verksamhet behov av fortsatt utveckling. Vi ser att samhällets omställning efter pandemin fortfarande innebär svårigheter att locka publik till seminarier i samma omfattning som före pandemin. Det senaste årets siffror var dock i detta avseende väsentligt bättre än år 2021.

Genom att fortsätta satsa på seminarier med policynära samhällsfrågor som tema och anpassade till en bred publik hoppas vi på en fortsatt stark återhämtning på detta område. En annan punkt som uppmuntrar till utveckling rör sammansättningen av författargruppen som skriver rapporter till ESO. Denna genomgång visar att medelåldern på författarna är relativt hög. Detta avspeglar delvis faktumet att författare till ESO-rapporter har den mångåriga erfarenhet som ofta krävs för att vara experter på sitt område, men det avspeglar också faktumet att färre forskare som är tidigt i sina karriärer har lockats att skriva rapporter till ESO. Genomgången av författarnas sammansättning under de senaste två åren visar också att drygt två tredjedelar är män. För kommande års verksamhet fortsätter ESO att eftersträva en bred sammansättning av författare.

Vi avser återkomma med en liknande sammanställning av vår verksamhet och vårt genomslag även kommande år, men hoppas då kunna utveckla redovisningen, fördjupa den ytterligare och kanske också redovisa genomslag i fler kanaler.

Appendix

ESO i utredningsväsendet

Utredning	Rapport
Dir. 2022:71: Övergångsrestriktioner för att stärka förtroendet för offentlig verksamhet	2012:1 Svängdörr i staten – en ESO-rapport om när politiker och tjänstemän byter sida
Dir. 2022:124: Öka drivkrafter och möjligheter till arbete i försörjningsstödet och bryta långvarigt biståndsmottagande	2017:7 Inspiration för integration – en ESO-rapport om arbetsmarknadspolitik för nyanlända i fem länder
Ju 2022:05 Förbättrad arbetsmarknads-etablering för utrikes födda kvinnor	2021:7 Försörjning med fördröjning – en ESO-rapport om utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden
SOU 2021:80: Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar – ökad kunskap och kontroll	2014:5 Konkurrens, kontrakt och kvalitet – hälso- och sjukvård i privat regi
SOU 2022:22: Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram	2010:9 Kåren och köerna – en ESO-rapport om den medicinska professionens roll i styrningen av svensk hälso- och sjukvård 2019:8 Vem vårdar bäst? En ESO-rapport om svensk sjukhusvård i ett jämförande perspektiv
SOU 2022:13: Godstransporter på väg – vissa frågeställningar kring ett nytt miljöstyrande system	2019:5 Klimatmål på villovägar? En ESO-rapport om politiken för utsläppsminskningar i vägtrafiken
SOU 2022:24: Materieförsörjningsstrategi För vår gemensamma säkerhet	2011:2 Försvarets förutsättningar – en ESO-rapport om erfarenheter från 20 år av försvarsreformer
SOU 2021:72: Högskoleprovets organisation och styrning	2020:5 Uppkopplad utbildning – en ESO-rapport om högskolans digitalisering
SOU 2021:60: Förenklningar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen	2018:5 Tänk efter före! En ESO-rapport om samhällsekonomiska konsekvensanalyser

Utredning	Rapport
SOU 2021:69: En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet	2015:3 En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden
SOU 2022:4: Minska gapet Åtgärder för jämställda livsinkomster	2017:5 Olika kön, olika lön – en ESO-rapport om diskriminering på arbetsmarknaden 2015:5 Familjepolitik för alla? En ESO-rapport om föräldrapenning och jämställdhet 2016:7 När det rätta blir det lätta – en ESO-rapport om "nudging" 2019:3 Skillnad på marginalen – en ESO-rapport om reformerad inkomstbeskattning 2018:3 Tid för integration – en ESO-rapport om flyktingars bakgrund och arbetsmarknadsetablering
SOU 2021:67: Vägen mot fossiloberoende jordbruk	2020:7 Vårt framtida skattesystem – en ESO-rapport med förslag på en genomgripande skattereform
SOU 2021:49: Kommuner mot brott	2019:6 Stöta på patrull – en ESO-rapport om polisens problemorienterade arbete
SOU 2021:71: Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt statlig styrning för hållbar vårdinfrastruktur	2019:8 Vem vårdar bäst? En ESO-rapport om svensk sjukhusvård i ett jämförande perspektiv
SOU 2020:67: Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i svenska	2009:5 Lika skola med olika resurser? En ESO-rapport om likvärdighet och resursfördelning 2017:3 Ankomst och härkomst – en ESO-rapport om skolresultat och bakgrund
SOU 2020:54: En långsiktigt hållbar migrationspolitik	2018:3 Tid för integration – en ESO-rapport om flyktingars bakgrund och arbetsmarknadsetablering
SOU 2020:30: En moderniserad arbetsrätt	2013:3 Var skapas jobben? En ESO-rapport om dynamiken i svenskt näringsliv 1990 till 2009
SOU 2020:46: En gemensam angelägenhet	2020:1 Med framtiden för sig – en ESO-rapport om sociala investeringar 2012:2 En god start – en ESO-rapport om tidigt stöd i skolan 2017:3 Ankomst och härkomst – en ESO-rapport om skolresultat och bakgrund 2017:7 Inspiration för integration – en ESO-rapport om arbetsmarknadspolitik för nyanlända i fem länder 2018:2 Lönar sig arbete 2.0? En ESO-rapport med fokus på nyanlända

Utredning	Rapport
	<p>2015:4 Verksamma insatser mot brott? En ESO-rapport om orsak och verkan</p> <p>2016:7 När det rätta blir det lätta – en ESO-rapport om "nudging"</p> <p>2018:3 Tid för integration – en ESO-rapport om flyktingars bakgrund och arbetsmarknadsetablering</p>
SOU 2020:28: En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning	<p>2017:1 Dags för omprövning – en ESO-rapport om styrning av offentlig verksamhet</p> <p>2016:3 När skolan själv får välja – en ESO-rapport om friskolornas etableringsmönster</p> <p>2016:6 Mer än tur i struktur – en ESO-rapport om kommunal effektivitet</p>
SOU 2019:63: Mer biogas! För ett hållbart Sverige	2019:5 Klimatmål på villovägar? En ESO-rapport om politiken för utsläppsminskningar i vägtrafiken
SOU 2020:24: Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess	2016:2 Sjukskrivningarnas anatomi – en ESO-rapport om drivkrafterna i sjukförsäkringssystemet
SOU 2020:33: Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning	2014:7 Med nya mått mätt – en ESO-rapport om indikationer på produktivitetens utveckling i offentlig sektor
SOU 2020:15: Strukturförändring och investering i hälso- och sjukvården – lärdomar från exemplet NKS	<p>2018:6 Operation digitalisering – en ESO-rapport om hälso- och sjukvården</p> <p>2019:8 Vem vårdar bäst? En ESO-rapport om svensk sjukhusvård i ett jämförande perspektiv</p>
SOU 2018:29: Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande	2012:7 Lärda för livet? En ESO-rapport om effektivitet i svensk högskoleutbildning
SOU 2019:69: Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande	2012:7 Lärda för livet? En ESO-rapport om effektivitet i svensk högskoleutbildning
SOU 2018:76: Mindre aktörer i energilandskapet – förslag med effekt	2016:7 När det rätta blir det lätta – en ESO-rapport om "nudging"
SOU 2018:62: Kamerabevakning i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande	2015:4 Verksamma insatser mot brott? En ESO-rapport om orsak och verkan
SOU 2019:8: Kamerabevakning i kollektivtrafiken – ett enklare förfarande	2015:4 Verksamma insatser mot brott? En ESO-rapport om orsak och verkan
SOU 2019:42: Digifysiskt vårdval Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet	2018:6 Operation digitalisering – en ESO-rapport om hälso- och sjukvården
SOU 2019:66: En utvecklad vattenförvaltning	2018:5 Tänk efter före! En ESO-rapport om samhällsekonomiska konsekvensanalyser

Utredning	Rapport
SOU 2018:79: Analyser och utvärderingar för effektiv styrning	2017:1 Dags för omprövning – en ESO-rapport om styrning av offentlig verksamhet
SOU 2018:44: Möjligt, tillåtet och tillgängligt – förslag till enklare och flexibla upphandlingsregler och vissa regler om överprövningsmål	2013:2 Allmän nytta eller egen vinning? En ESO-rapport om korruption på svenska
SOU 2018:67: Ett snabbare bostadsbyggande	2017:2 Bygg mer för fler! En ESO-rapport om staten, kommunerna och bostadsbyggandet
SOU 2019:22: Sveriges miljöövervakning – dess uppgift och organisation för en god miljöförvaltning	2018:4 Skydda lagom – en ESO-rapport om miljömålet Levande skogar
SOU 2018:24: Tid för utveckling	2016:2 Sjukskrivningarnas anatomi – en ESO-rapport om drivkrafterna i sjukförsäkringssystemet
SOU 2019:6: En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan	2012:3 Den akademiska frågan – en ESO-rapport om frihet i den högre skolan 2017:1 Dags för omprövning – en ESO-rapport om styrning av offentlig verksamhet 2012:8 Forskning och innovation – statens styrning av högskolans samverkan och nyttiggörande
SOU 2018:80: Samspel för hälsa Finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring	2016:2 Sjukskrivningarnas anatomi – en ESO-rapport om drivkrafterna i sjukförsäkringssystemet
SOU 2020:47: Hållbar socialtjänst En ny socialtjänstlag	2017:1 Dags för omprövning – en ESO-rapport om styrning av offentlig verksamhet 2020:1 Med framtiden för sig – en ESO-rapport om sociala investeringar
SOU 2019:68: Modernare byggregler – förutsägbart, flexibelt och förenklat	2013:1 Bäste herren på täppan? En ESO-rapport om bostadsbyggande och markanvisningar
SOU 2018:46: En utvecklad översiktsplanering Kommunal reglering av upplåtelseformen	2013:1 Bäste herren på täppan? En ESO-rapport om bostadsbyggande och markanvisningar
SOU 2017:108: Lån och garantier för fler bostäder	2017:2 Bygg mer för fler! En ESO-rapport om staten, kommunerna och bostadsbyggandet 2002:9 Staten fick Svarte Petter – en ESO-rapport om bostadsfinansieringen 1985–1993
SOU 2017:13: Finansiering av infrastruktur med privat kapital?	2013:5 Investeringar in blanco? En ESO-rapport om behovet av infrastruktur 2013:4 Transportinfrastrukturens framtida organisering och finansiering

Utredning	Rapport
SOU 2017:99: Effektivare energianvändning	2017:2 Bygg mer för fler! En ESO-rapport om staten, kommunerna och bostadsbyggandet
SOU 2019:3: Effektivt, tydligt och träffsäkert – det statliga åtagandet för framtidens arbetsmarknad	2012:6 Hjälpa eller stjälpa? En ESO-rapport om kontrollfunktionen i arbetslöshetsförsäkringen
SOU 2017:56: Jakten på den perfekta ersättningsmodellen – Vad händer med medarbetarnas handlingsutrymme?	2010:7 Värden i vården – en ESO-rapport om målbaserad ersättning i hälso- och sjukvården 2017:1 Dags för omprövning – en ESO-rapport om styrning av offentlig verksamhet 2014:5 Konkurrens, kontrakt och kvalitet – hälso- och sjukvård i privat regi
SOU 2018:38: Styra och leda med tillit Forskning och praktik	2017:1 Dags för omprövning – en ESO-rapport om styrning av offentlig verksamhet
SOU 2018:47: Med tillit växer handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn	2014:1 Goda år på ålderns höst? En ESO-rapport om konkurrens i äldreomsorgen
SOU 2018:88: Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen	2017:1 Dags för omprövning – en ESO-rapport om styrning av offentlig verksamhet
SOU 2017:23: Delbetänkande av Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster	2013:5 Investeringar in blanco? En ESO-rapport om behovet av infrastruktur
SOU 2017:63: Miljötillsyn och sanktioner – en tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet	2000:67 Att granska sig själv – en ESO-rapport om den kommunala miljötillsynen
SOU 2017:61: Villkorlig frigivning – förstärkta åtgärder mot återfall i brott	2015:4 Verksamma insatser mot brott? En ESO-rapport om orsak och verkan
SOU 2017:24: Ett arbetsliv i förändring – hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön?	2013:3 Var skapas jobben? En ESO-rapport om dynamiken i svenskt näringsliv 1990 till 2009 2016:4 Digitaliseringens dynamik – en ESO-rapport om strukturomvandlingen i svenskt näringsliv
SOU 2018:11: Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken arbetar eller studerar	2015:3 En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden
SOU 2017:30: En omreglerad spelmarknad	2002:21 Lärobok för regelnissar – en ESO-rapport om regelhantering vid avreglering 2015:1 En ny giv? En ESO-rapport om regleringen av spelmarknaden
SOU 2017:3: Karens för statsråd och statssekreterare	2012:1 Svängdörr i staten – en ESO-rapport om när politiker och tjänstemän byter sida

Utredning	Rapport
SOU 2017:21: Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer	2016:6 Mer än tur i struktur – en ESO-rapport om kommunal effektivitet
SOU 2016:55: Det handlar om jämlik hälsa	2011:3 Kalorier kostar – en ESO-rapport om vikten av vikt 2012:2 En god start – en ESO-rapport om tidigt stöd i skolan
SOU 2017:47: Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa	2016:1 Boende med konsekvens – en ESO-rapport om etnisk bostadssegregation och arbetsmarknad 2012:2 En god start – en ESO-rapport om tidigt stöd i skolan 2017:1 Dags för omprövning – en ESO-rapport om styrning av offentlig verksamhet 2011:4 Avtalsbestämda ersättningar, andra kompletterande ersättningar och arbetsutbudet
SOU 2016:26: På väg mot en ny politik för Sveriges landsbygder – landsbygdernas utveckling, möjligheter och utmaningar	2013:6 Bonde söker bidrag – en ESO-rapport om effektiviteten i det svenska landsbygdsprogrammet 2014:4 Kapital på krita? En ESO-rapport om företagandets finansiering
SOU 2016:38: Samling för skolan Nationella målsättningar och utvecklingsområden för kunskap och likvärdighet	2012:2 En god start – en ESO-rapport om tidigt stöd i skolan 2011:8 Att lära av de bästa – en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv 2009:6 En kår i kläm – läraryrket mellan professionella ideal och statliga reformideologier
SOU 2016:25: Likvärdigt, rättssäkert och effektivt – ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning	2009:6 En kår i kläm – läraryrket mellan professionella ideal och statliga reformideologier
SOU 2016:77: En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning	2012:2 En god start – en ESO-rapport om tidigt stöd i skolan 2015:3 En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden
SOU 2016:78: Ordning och reda i välfärden	2014:5 Konkurrens, kontrakt och kvalitet – hälso- och sjukvård i privat regi 2016:6 Mer än tur i struktur – en ESO-rapport om kommunal effektivitet

Utredning	Rapport
SOU 2015:64: En fondstruktur för innovation och tillväxt	2014:4 Kapital på krita? En ESO-rapport om företagandets finansiering 2014:3 Företagandets förutsättningar – en ESO-rapport om den svenska ägarbeskattningen
SOU 2016:72: Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet	2014:3 Företagandets förutsättningar – en ESO-rapport om den svenska ägarbeskattningen 2014:4 Kapital på krita? En ESO-rapport om företagandets finansiering